

Heilig Avondmaal

Johannes 6:55
Want Mijn vlees is
waarlijk spijs,
en Mijn bloed is
waarlijk drank.



wat leer ik van het Heilig Avondmaal?



ALS JE HONGER HEBT, WIL JE ETEN
ALS JE DORST HEBT, WIL JE DRINKEN.
IS HET GENOEG ALS JE HET
ETEN EN DRINKEN ALLEEN MAAR ZIET?
JE MOET HET OOK ECHT ETEN OM TE BLIJVEN LEVEN

zoals brood en drinken ons lichaam sterk maken,
zo maken het lichaam en bloed van de Heere Jezus het geloof van Gods kind sterk



DE HEERE JEZUS STIERF AAN HET KRUIS.
DE WIJN BIJ HET HEILIG AVONDMAAL WIJST
NAAR HET BLOED VAN DE HEERE JEZUS.

DE HEERE JEZUS STIERF AAN HET KRUIS.
HET BROOD BIJ HET HEILIG AVONDMAAL WIJST
NAAR HET LICHAAM VAN DE HEERE JEZUS.

brood en drinken zijn nodig om te blijven leven.
de Heere Jezus is nodig om eeuwig te leven