

Vragen bij de ochtendpreek van 23 maart 2025

Viering van het Heilig Avondmaal

Tekst: Jesaja 53 vers 5:

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.

Thema: Christus is het Offer

- a) Jesaja leefde in de tijd van het Oude Testament. De Israëlieten brachten toen offers. Wat vertelden de offers?
- b) In Jesaja 53 gaat het over de Heere Jezus Die Zelf als een Lam geofferd is. Waarom wordt de Heere Jezus een Lam genoemd?
- c) Welke verzen uit Jesaja 53 vind je het mooist? Schrijf deze verzen maar over.
- d) Zet een streep onder de woorden die jij heel belangrijk vindt.

Verwerkingen:

- Probeer de tekst van de preek uit je hoofd te leren.
- De kleurplaten passen bij de preek en het Heilig Avondmaal.
- Wanneer het Heilig Avondmaal gevierd wordt, is het goed om aan de Heere Jezus te denken. Welke woorden uit de preek passen heel goed bij de Heere Jezus in deze lijdensweken?